

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Jakob en Ezau

Izaäk en Rebekka waren heel blij met de tweeling. Toen ze groter werden merkten ze al snel dat de jongens wel heel erg van elkaar verschilden. Ezau was wild en onverschillig. Hij ging graag op jacht en kon heerlijke gerechten klaarmaken van het wild dat hij schoot. Zijn vader Izaäk genoot daarvan. Hij hield veel van zijn twee kinderen, maar Ezau was voor hem echt de oudste. Een sterke stoere man. Voor hem zou later alles zijn. Hij dacht er niet aan, dat God het anders had gezegd. Voor Rebekka was Jakob belangrijker. Zij wist dat de zegen voor Jakob zou zijn. God had Jakob immers gekozen, toen hij nog niet eens geboren was. Rebekka en Jakob waren bang dat Ezau toch de zegen zou krijgen. Zij vertrouwden niet op God en bedachten hun eigen manier om de zegen te krijgen. Op een dag kwam Ezau moe van het jagen thuis. Jakob had een lekkere linzensoep gemaakt. Ezau had honger en wilde daar wel wat van eten. Jakob had iets gemeens bedacht. Hij zou het alleen krijgen als Ezau zijn eerstgeboorterecht aan hem zou geven. Jakob zou dan alles krijgen wat voor de oudste zou zijn. Ezau vond het best, hij dacht helemaal niet aan de gevolgen, daar was hij te moe voor. Het was dus niet eerlijk van Jakob om het zo te doen. Op een dag hoorde Rebekka dat Izaäk aan Ezau de zegen wilde geven. Zij dacht toen net als Jakob dat zij zelf moest zorgen dat Gods belofte vervuld werd. Izaäk was blind geworden. Jakob moest van haar net doen alsof hij Ezau was. Dat was wel heel erg gemeen van hen om die oude blinde Izaäk zo te bedriegen. Zo kreeg Jakob de zegen op een oneerlijke manier. Al gauw kwam er groot verdriet. Ezau was woedend en wilde Jakob doden. Rebekka hoorde het en schrok, ze wist dat Jakob bij hen weg moest gaan. Weer bedacht ze een plan. Nu dacht ze wel aan God en aan de belofte. Ze wist dat Jakob de vader van het beloofde volk en de beloofde Zoon zou worden. Hij mocht niet, zoals Ezau met een ongelovig meisje trouwen. Jakob moest naar haar familie gaan. Ook Izaäk wist dat hij verkeerd gehad gedaan. Samen stuurden ze Jakob weg. Zo vertrok hij, helemaal alleen. Hadden ze maar op God vertrouwd. Zorgde God nog wel voor Jakob? Dat lezen jullie de volgende keer.

ND

Sam was jarig. Hij kreeg heel veel kado's, en daarbij was ook een vergrootglas. Al heel lang had hij zijn minibeestjes wel eens beter willen bekijken, en daarvoor heb je een vergrootglas nodig. "Zorg er goed voor en berg hem goed op als je hem niet gebruikt, zodat er geen krassen op komen", zei papa. "En houd hem schoon met het zachte doekje dat in het tasje zit.", zei mama.

Sam wilde hem meteen uitproberen op zijn beestjes en was een poosje niet meer te zien of horen. Maar toen bedacht hij iets. "Anne, kom eens!" riep hij naar zijn zus. "Wat is er?" vroeg zij. "Meer dan je denkt, misschien! Steek je hand eens uit, met de binnenkant naar boven, en kijk dan eens naar het topje van je wijsvinger. Wat zie je?" Anne kon niets ontdekken, behalve een paar vage lijntjes. "Kijk nu maar eens door mijn vergrootglas, dan weet je niet wat je ziet" zei Sam. Tot haar verbazing ontdekte Anne een heleboel duidelijke lijntjes die een patroon vormden. "En kijk nu eens naar mijn vinger". Sam liet zien dat zijn lijnenpatroon anders was, meer langwerpiger en minder rond.



Later bij het eten, dat Sam had gekozen voor zijn verjaardag, wilde Anne weten of zij alle vier een ander lijnenpatroon hadden. "Ja, dat is zo", zei papa. "Er zijn geen twee mensen op aarde die hetzelfde patroon hebben. Is dat niet bijzonder?" "En zo kan de politie er achterkomen wie de dief is, door zijn vingerafdrukken", wist Sam.

Dat bracht Anne op een idee. Zij haalde het inktkussen van haar dierenstem-peldoosje en vroeg aan papa, mama en Sam zijn of haar vinger daarop te drukken. Toen ze daarna samen alle afdrukken vergeleken, was er inderdaad geen een die precies op de andere leek. "Maar hoe zit dat met tweelingen?" wilde Anne weten. "In de klas hebben wij twee meisjes die precies op elkaar lijken, zelfs de juf weet soms niet wie nou wie is!" "Maar hun moeder weet het wel", zei mama. "En God ook", zei papa, "want God weet alles en Hij kan zelfs de mussen, die er voor ons vaak allemaal hetzelfde uitzien, uit elkaar halen. En die twee meisjes hebben vast wel verschillende vingerpatronen". CT

Wist je dat?

Kalender

Januari is de eerste maand van het jaar. Maar dat is niet altijd zo geweest. Heel vroeger was maart de eerste en februari de laatste maand van het jaar. Dat kun je nog zien aan de namen van de maanden. September, oktober, november en december betekenen: 7, 8, 9 en 10. De Egyptenaren hadden 400 jaar geleden het jaar al in twaalf maanden verdeeld. Elke maand kreeg 30 dagen. Er bleven dus 5 dagen over. De laatste maand kreeg daarom 35 dagen. Die kalender leek al wel een beetje op onze kalender nu. De Romeinen maak-



ten ongeveer 2800 jaar geleden een eigen kalender van 10 maanden met maart als eerste maand. Een jaar telde maar 304 dagen. De seizoenen begonnen zo elk jaar in een andere maand. Daarom werden er nog maar 2 maanden



toegevoegd: januari (genoemd naar de god Janus) en februari. Ze probeerden een kalender te maken die de stand van de maan volgde. Om de maan te kunnen volgen werden er zomaar ergens dagen tussen gestopt. Julius Caesar ging dit veranderen. Hij volgde net als de Egyptenaren de zon. Een paar maanden kregen er dagen bij en het jaar begon op januari. Omdat Julius Caesar zoveel heeft gedaan voor de kalender hebben ze, omdat hij in juli geboren werd, deze maand naar hem genoemd. Later werd de volgende maand naar keizer Augustus genoemd. Augustus had 30



en juli 31 dagen. De keizers moesten toch wel evenveel dagen hebben daarom is er één dag van februari afgehaald en die bij augustus gestopt. In het jaar 1582 werd een verbeterde kalender opgesteld door paus Gregorius. De lengte van een jaar werd berekend naar het draaien van de zon. In ruim 365 dagen is de aarde een keer om de zon heen geweest. Onze kalender telt precies 365



dagen, net iets korter dan een 'zonnejaar'. Om dit op te lossen werden er schrikkeljaren ingesteld. Om de vier jaar krijgt februari er een dag bij. Weten jullie waarom op de kalender het jaar 2008 staat? Een Monnik ging 5 eeuwen na de geboorte van Jezus de datum van Pasen uitrekenen. Er werd toen maar gelijk besloten dat de geboorte van Jezus het begin van de jaartelling zou zijn. De Here Jezus is dus ongeveer 2008 jaar geleden geboren

Internet



Wil je meer weten over de geschiedenis van de kalender en kalenders die we tegenwoordig hebben? Kijk dan eens op <http://proto2.thinkquest.nl/~klc016/kalender.htm>

Over vingerafdrukken kom je meer te weten op de eenvoudige site www.vingerafdrukken.nl of op een heel uitgebreide en moeilijkere, maar wel heel interessante site

www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/01022bpolitie/inhoud7.htm

Invulpuzzel bijbelnamen



Vul de namen in die hieronder staan. 1 naam is er al ingevuld, daar kun je dus beginnen. Als je het goed hebt gedaan blijft er 1 naam over. Stuur die naam naar ons op per E-mail, of op een kaart (het adres staat op het kaartje). Je krijgt dan een verrassing toegestuurd. Succes!

EVA

ADAM

HAGAR

ISMAEL

LOT

EZAU

IZAAK

ABRAHAM

SET

KAIN

JAKOB

REBEKKA

ABEL

SARA

NOACH